



Maranathakerk
Spakenburg-Zuid

Zondag 18 augustus 2024
(09.30 uur)

[Doopdienst]

Lezen/Tekst: Psalm 20



Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

IN GODS NAAM...

Ik heet Gertjan en mijn naam betekent “dappere krijger met de speer”. Ik weet zeker dat mijn ouders dat niet wisten toen zij mij mijn naam gaven. Wij hechten over het algemeen niet zoveel waarde aan de betekenis van een naam. In de bijbel is dat anders. Daar is de betekenis vaak heel belangrijk. Neem de naam van God. Die naam luidt Yahweh (HEER) en betekent: “Ik zal er zijn”. De naam van God laat zie hoe God is. Een God die bij ons wil zijn.

Ik weet niet of je het herkent, maar ik ervaar God niet altijd. Ik hoor dat meer: dan geloven we wel dat God bestaat, maar Hij speelt niet echt een rol in ons dagelijks leven. Terwijl de naam van God laat zien dat God graag bij ons wil zijn. Hij wil ons omringen met zijn zorg en beschermen. Dat zien we het duidelijkst in het leven van Jezus Christus. In Hem kwam God heel dicht bij ons. Hij werd één van ons. En dankzij Jezus kunnen we bij de HEER schuilen en bescherming vinden. Bescherming voor het grootste gevaar dat er bestaat: het eeuwig oordeel, een leven buiten zijn liefde om. Om dat te voorkomen gaf Jezus zijn leven voor ons en nam Hij onze schuld op zich. In Gods naam vinden we bescherming.

Maar in Psalm 20 gaat het toch over bescherming van de *koning*? Mogen wij dat zomaar op ons betrekken? In de psalm vraagt het volk inderdaad om een zegen voor de koning. Maar de koning was er voor de welzijn van het *volk*. Daarvoor had hij Gods zegen nodig! Het tragische was alleen dat de koningen keer op keer faalden. De aardse messiassen en christussen schoten tekort. Zij konden geen blijvende vrede geven. Alleen Jezus, de ware Messias en Christus, kan dat. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij kinderen van God kunnen zijn. Dat zien we mooi terug in de doop. We zijn gedoopt in de naam van God. De HEER heeft zich aan ons verbonden. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God het in zijn liefde en genade wil. In dat geloof mogen wij leven.

Want dat hoort erbij. Als gedoopte mensen zijn wij geroepen om voor de HEER te leven. Om ons leven als een brandoffer helemaal aan God te wijden (**vers 4**). Als het stormt in ons leven (**vers 2**), maar ook als het ons voor de wind gaat. God wil dat we in alles op Hem vertrouwen en niet op aardse zekerheden (**vers 8**). Leven met God wil je alleen als je het wonder ziet dat de HEER zich aan ons verbonden heeft. Leer zo God kennen en laat je verwonderen. Of beter: leer Gods liefde in Jezus Christus kennen en je zult je verwonderen. En er steeds meer naar leven.

Leesrooster komende week:

Maandag: Psalm 72
Dinsdag: Exodus 3:1-17
Woensdag: 1 Samuël 7:7-14
Donderdag: Psalm 33
Vrijdag: Matteüs 27:11-26
Zaterdag: Kolossenzen 1:12-23

Om over na te denken:

- Wat doet het jou dat de naam van God HEER (“Ik zal er zijn”) is?
- In hoeverre wil je echt met en voor de HEER leven?

Punten voor geloofsgesprek:

- In hoeverre ervaar je dat de HEER je daadwerkelijk bescherming biedt?
- Wat betekent het voor jou dat je gedoopt bent en je de naam van de HEER draagt?

Bij deze preek heb ik ook een Podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, Soundcloud of Spotify naar: Preekkast.