



**Maranathakerk
Spakenburg-Zuid**

**Zondag 6 september 2020
(09.00 / 12.00 uur)**

**Lezen: 2 Timoteüs 1:1-18
Tekst: 2 Timoteüs 1:13-14**



**Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)**

WAAR ZOEK JIJ JE HOUVAST?

Er is veel onzekerheid in het leven. Mensen zoeken daarom naar houvast. Dat doen we bijvoorbeeld in alle onzekerheid rondom het coronavirus. We treffen dan allerlei maatregelen. Op zich helemaal niet verkeerd. Maar waar vertrouwen we uiteindelijk op? Op onze maatregelen of op God? Ook in de kerk zijn mensen op zoek naar houvast. Er verandert ook zoveel. Waar zoek je dan je houvast? Je kunt het zoeken in allerlei kerkelijke afspraken. Je kunt je houvast ook zoeken in het verleden. Toen was alles tenminste duidelijk. Of je zoekt je houvast in allerlei veranderingen. Als alles op de schop gaat zal de kerk wel gaan bloeien. Paulus wijst een hele andere weg: houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn (**vers 13**). Wij vinden alleen echt houvast bij Christus Jezus! Want Hij is onze Redder en Hij heeft ons tot Gods kinderen gemaakt. Kinderen waar God liefdevol voor zorgt. Dat geloof geeft echt houvast.

Deze boodschap heeft Paulus altijd verkondigd. Het zijn heilzame woorden (**vers 13**): gezond makende woorden. Want het evangelie van Christus brengt zondaars bij God. En zo komen mensen tot hun bestemming. Dan kunnen ze leven vanuit liefde en dan komt er echte verbondenheid en eenheid.

Hoe anders is dat bij de dwaalleer. De dwaalleer voert bij Christus weg en leidt tot verdeeldheid. En dat is precies wat de duivel wil. We merken ook in onze gemeente verdeeldheid. Onze reflex kan dan zijn: proberen met kunst- en vliegwerk iedereen binnen boord te houden. Maar dat is symptoombestrijding, de kwaal wordt dan niet aangepakt. Er is maar één echt medicijn: de heilzame woorden van het evangelie, Jezus Christus zelf! Zijn woorden moeten steeds weer ons richtsnoer zijn (**vers 13**). We moeten ons door Hem laten leiden en naar Hem luisteren. Alleen dat werkt echt genezend.

Het evangelie is een kostbaar geschenk. Paulus vergelijkt het met een onderpand (**vers 14**), We moeten er zuinig op zijn en het zorgvuldig bewaren. Dat is niet vanzelfsprekend. Je moet echt *bewust* kiezen voor een leven met Jezus Christus. Waar vinden wij – ook als gemeente – ons houvast? We kunnen niet om die vraag heen. Vinden we echt ons houvast bij Jezus Christus? Bidden we daar ook vurig voor? Verlangen we daar oprecht naar?

Geloven komt je niet aanwaaien, het vraagt om bewuste overgave. Vandaar het indringende appèl van de tekst. Proef Gods liefde en goedheid in Christus Jezus zodat je het vol overtuiging kunt zeggen: waar vind ik mijn houvast? In Christus Jezus! Waar anders?!

Leesrooster komende week:

Maandag: Handelingen 16:1-10
Dinsdag: 1 Timoteüs 1:1-20
Woensdag: 1 Timoteüs 4:11-16
Donderdag: Efeze 1:1-14
Vrijdag: Romeinen 8:1-11
Zaterdag: Psalm 1

Om over na te denken:

- In hoeverre vind je echt houvast in (het evangelie van) Christus Jezus?
- Hoe bewaar jij het evangelie dat jou is toevertrouwd (vers 14)?

Punten voor geloofsgesprek:

- Wat is nu eigenlijk het kenmerkende van dwaalleer?
- In hoeverre voel jij je echt verbonden met onze gemeente?

**DE PREEK-KAST IS ALS
PODCAST BIJ DEZE PREEK
TERUG TE BELUISTEREN
(ZOEKEN OP: PREEK-KAST)**